



## Visie - en missie – Christelijke Gemeente Outreach Center Delft

### Visie-missie statement

Wij geloven dat wij bestemd zijn, en de autoriteit hebben gekregen om samen Gods Koninkrijk te bouwen en Zijn heerschappij te vestigen, en dat de liefde naar elkaar en naar de wereld om ons heen hierbij een essentiële rol speelt. Wij geloven in het herstel en de ontwikkeling van mensen (naar hun originele ontwerp, zoals God hen oorspronkelijk heeft bedoeld te functioneren).

Wij geloven dat de kerk van Jezus Christus het instrument is waardoor God spreekt, handelt en beweegt, en waar mensen worden toegerust en getraind, om hen uit te zenden in de wereld, om daar Gods Koninkrijk te bouwen en te openbaren.

### De gemeente wordt gebouwd op openbaring

#### Matth. 16:13-18

*”Toen Jezus in de omgeving van Caesarea Filippi gekomen was, vroeg Hij zijn discipelen en zeide: Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen is? En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; anderen: Elia; weer anderen: Jeremia, of één der profeten. 15 Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God! Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn vader heeft het geopenbaard, en op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.”*

- ⇒ De gemeente wordt gebouwd op openbaring, zodat het koninkrijk van God krachtig voortgang kan vinden.
- ⇒ Wij moeten onze missie/ opdracht begrijpen om verandering te brengen in stad en regio. Training van mensen is nodig om hun gebied in te nemen om het koninkrijk uit te breiden.

## **Het mandaat voor Outreach Center Delft**

De gemeente waar Outreach Center Delft een mandaat (opdracht) voor heeft ontvangen is een kerk waar veel opleiding/ training en bevrijding en genezing zal zijn. Daarnaast is het planten van dochterkerken belangrijk. Dat betekent dat we op termijn alles zullen doen wat normaliter bij de kerk gebeurt, maar dat de nadruk zal liggen op het opleiden, het herstellen en bevrijden van mensen en het planten van dochterkerken.

We willen mensen het koninkrijk binnen halen en discipelen. Daarvoor hebben we opgeleide mensen nodig op alle niveaus van het kerkleven zodat we enkelen daarvan uit kunnen uitzenden (in apostolische teams), wanneer God dat aangeeft.

## **Het koninkrijk van God**

Het koninkrijk van God is het gebied waar God regeert. Dit gebied moeten wij dus vestigen en uitbouwen. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij in onze geestelijke bestemming wandelen, zodat het apostolisch mandaat krachtig uitwerking heeft en bolwerken kunnen worden verbroken.

Wij geloven dat het koninkrijk van God niet bestaat in woorden maar in kracht (1 Kor. 4:20), welke wordt gemanifesteerd door de leiding en werking van de Heilige Geest.

## **De positie van de Gemeente van God.**

Wij geloven dat de Gemeente van God een geestelijk huis is, met een hemelse positie en een hemelse bestemming, en dat Jezus Christus het hoofd is. Wij geloven hierbij, dat de gemeente het huis is van de levende God, en een pijler en fundament is der waarheid (1 Tim. 3:15).

Wij geloven dat het Lichaam van Christus is georganiseerd, zoals in Efeziërs 1:22-23 wordt beschreven:

*“God heeft letterlijk alles aan Christus onderworpen en Hem als hoofd aangesteld over alles, voor de Gemeente. 23De Gemeente*

*is zijn lichaam, waarin Hij volledig tot uiting komt, Jezus Christus die alles in de hele schepping vervult en volmaakt”.*

- ⇒ De gemeente is gezonden om de cultuur van de hemel op aarde te brengen.
- ⇒ Wij zijn een gemeente met een apostolische opdracht uit Matth. 28:18-20

*“En Jezus zeide: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde. 19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb”.*

- ⇒ Wij zijn een apostolische gemeente die de heerschappij van Christus hier op aarde vestigt. De gemeente heeft daardoor een apostolische geest omdat ze gezonden is met deze opdracht.
- ⇒ Dit werken wij uit door middel van training/ opleiding en genezing/ bevrijding en het stichten van kerken.
- ⇒ De grote opdracht uit Mattheus 28:16-20 stimuleert ons om discipelen van alle volken te maken. Daarom hebben wij de visie om een kerkgemeente te bouwen in deze stad.
- ⇒ Onze passie is om volgelingen van Jezus op te leiden zodat ze in de volle bestemming komen die God voor ze heeft.
- ⇒ Onze rol als voorgangers is om de randvoorwaarden te creëren zodat mensen God kunnen ervaren in ieder deel van hun leven.

### **Vijfvoudige bediening en gaven**

Wij geloven in de vijfvoudige bediening en in de ontwikkeling van gaven. Het doel van de vijfvoudige bediening is, om de heiligen toe te rusten en tot bediening te brengen.

## **Het apostolische mandaat en de apostolische visie**

Wij geloven dat de gemeente van God allereerst apostolisch geleid dient te zijn en niet zozeer pastoraal; Jezus zegt; zoals ik gezonden ben, zo zendt ik ook u.

- ⇒ Apostolisch betekent dan; een missie hebben ontvangen van God en hiervan uit werken.

Het apostolisch mandaat vloeit voort uit Gen. 1:26. Wij krijgen de opdracht om te heersen op deze aarde en het koninkrijk van God te bouwen. Dit is ons mandaat en onze opdracht. Een gedetailleerde vorm is de zendingsofdracht in Mattheus.

## **De organisatie van de Gemeente van God.**

Als we een gemeente stichten en bouwen, gaat het hier over pionierschap; de pionier moet gezonden zijn, en een (uniek) apostolisch mandaat hebben van God (voor iedere nieuwe kerkgemeente). Het apostolisch mandaat is dan het geestelijke gebied waarin je autoriteit hebt gekregen. Vanuit dit mandaat kunnen bolwerken worden doorbroken, de visie worden uitgewerkt en mensen in hun missie/ bestemming worden gebracht, zodat het koninkrijk van God voortgang kan vinden vanuit krachtige openbaring.

- ⇒ Orde in onze kerk is daarom gebaseerd op het apostolisch mandaat dat de pionier ontvangen heeft. Wij geloven dat de leidende oudsten in de kerk dit mandaat dragen en de visie van God ontvangen.

Er zal daarom niet automatisch uitvoering aan ieder advies of profetie worden gegeven. De mandaatdrager staat namelijk onder obligatie tegenover God om Zijn mandaat uit te voeren met de timing van de groei. Daarom is een vernieuwing afdwingen niet respectvol.

- ⇒ Vanuit die apostolische visie, kan de profetische en onderwijzende zalving doorwerken. Wij geloven in deze orde die God heeft ingesteld.

## **Wij geloven in de Goddelijke orde in de gemeente van God**

Ieder die Christus gelooft, dient zich binnen een specifieke plaatselijke gemeente te onderwerpen aan Gods autoriteit. Dit om geestelijke bescherming te ontvangen en langdurig vrucht te kunnen dragen (Hebreeënen 13:17).

Dit betekent:

1. Dat wij in de gemeente uitgaan van een basis van veiligheid, eer en respect naar God en Zijn orde en dus naar elkaar;

2. Dat wij geloven dat elke gave in het lichaam van Christus, een bepaalde functie heeft (1 Korintiërs 12:12-14), die het beste werkt in die goddelijke orde, en dat deze gaven elkaar nodig hebben. Wij geloven in rangorde van zalving;

3. Dat de visie wordt ontvangen/ uitgewerkt door de leidende oudsten in het huis vanuit hun door God gegeven mandaat; wij vragen je te onderwerpen aan de visie van het huis;

4. Dat wij geloven dat de (lokale) gemeente van God alleen tot volle wasdom kan komen, en uiteindelijk het koninkrijk van God voortgang kan vinden, door orde en het gezag in de kerk te respecteren en te gehoorzamen;

5. Dat, voordat in het openbaar een profetisch woord wordt uitgesproken, eerst met de leidende oudsten wordt overlegd omdat deze tegenover God eindverantwoordelijk is voor de orde van de dienst;

6. Dat counseling gebeurt door de leidende oudsten; of door diegenen die door hen specifiek voor deze taak zijn opgeleid en aangewezen;

7. Dat podiumzaken/ mededelingen vooraf worden afgestemd met de leidende oudsten.